



Uitnodiging: Dagexcursie 2018 voor leden naar Lier in België.

Zaterdag 26 mei a.s. vertrekt de touringcar om 8.30 uur bij Den Heuvel, Heuvel 2 in Mierlo.

Na aankomst in Lier gaan we naar Den Elzenhof gelegen aan de Grote Markt voor koffie/thee met gebak. Vanaf Den Elzenhof worden we opgehaald door gidsen van de Stichting Stadsgidsen Lier voor een rondleiding door het relatief compacte centrum van Lier.

Bij gebrek aan geschreven bronnen en systematisch archeologisch onderzoek, blijft de ontstaansgeschiedenis van Lier een onbekende. Men houdt aan dat die begint aan het einde van de 7e eeuw wanneer de Heilige Gummarus een kapel bouwt in Lier, later wordt hij de patroonheilige van de stad. Nadat Lier in 1212 stadsrechten kreeg werden de stadsversterkingen aangelegd of verder uitgebouwd. Dankzij de laken-nijverheid en het privilege van de veemarkt, kende Lier een grote bloei in de 14de en 15de eeuw. Ondanks dat Lier in WO 1 veel oorlogsschade heeft geleden kent het nog vele monumentale panden waardoor we ons weer even in de middeleeuwen kunnen wanen.



Een opmerkelijk gebouw in het centrum van Lier is het **Stadhuis** op de Grote Markt met daarnaast het **Belfort**. De bloeiende lakenhandel in 1367 lag aan de basis van het bouwen van een lakenhal, hierin werd ook het stadsmagistraat ondergebracht. De belforttoren, die gold als de veiligste plek in de stad en de stadsarchieven en stadskluizen herbergde was een onderdeel van het gebouw. De toren werd ook gebruikt als uitkijktoren om vijanden tijdig te zien aankomen en om stadsbranden snel te kunnen ontdekken. In 1418 werd de lakenhal overgebracht naar het nabijgelegen Vleeshuis en al vanaf die tijd fungeert het gebouw uitsluitend als stadhuis. Lier heeft ook een uniek **Begijnhof** dat vermoedelijk al is ontstaan in de eerste helft van de 13e eeuw toen een aantal ongehuwde vrouwen buiten de eerste stadsomwalling gingen samenwonen. De meeste huizen dateren uit de 17e en het begin van de 18e eeuw en zijn grotendeels gerestaureerd. De infirmerie is nog aanwezig evenals het Convent uit 1595, de opleidingsschool voor novicen. De **Zimmertoren**, genoemd naar de uurwerkmaker Louis Zimmer, vormt een onderdeel van de eerste omwalling rond de stad. In een paviljoen naast de Zimmertoren bevindt zich behalve een planetarium ook een uniek uurwerkmechanisme (de Jubelklok) dat diverse tijden en kosmische en andere periodieke verschijnselen aangeeft.

Na de rondleiding is er een vrij te besteden lunchpauze voor een hapje of een drankje of een verdere verkenning van de stad.

Om ± 14.45 bezoeken we de Sint-Gummaruskerk met de schatkamer, een Brabants-gotische kerk die tussen 1378 en 1540 werd gebouwd. Bedevaartgangers komen naar de Sint-Gummaruskerk om genezing te vragen voor beenbreuken en gevrijwaard te blijven van echt-breuken. De kerk en de schatkamer telt vele kostbaarheden o.a. het 16e-eeuwse oksaal dat het koor van het schip van de kerk scheidt en het Colibranttriptiek. En een schat aan historische gebrandschilderde ramen uit diverse periodes.

Het ontstaan en vooral de uitbreiding van de nederzetting van het huidige Lier houdt wellicht verband met de transportmogelijkheden over water, aan de samenvloeiing van de Grote en de Kleine Nete.

Om 16.00 uur stappen we in de palingschuiten van de Koninklijke Moedige Bootvissers voor een tocht over de Binnennete vanwaar we een unieke kijk hebben op verborgen pittoreske plekjes.



Na de boottocht op de Binnennete vertrekken we naar Mierlo waar we bij Den Heuvel gaan dineren.

Voor deze dagexcursie inclusief de busreis, koffie/thee met gebak, de rondleiding in Lier, entree en rondleiding in de kerk en schatkamer, de boottocht over de Binnennete en het 3 gangen diner inclusief 1 consumptie betalen de leden € 48,- en eventuele introducés € 51,-. Bij afmelding wegens onvoorziene omstandigheden krijgt u de kosten die wij niet hoeven te verrekenen retour.

Inschrijven kan op donderdagavond 19 april van 19.00 tot 21.00 uur in de secretariskamer van het Oude Raadhuis via de bordestrap op de 1^e verdieping. Mocht u zelf verhinderd zijn dan kunt u mogelijk iemand anders het ingevulde inschrijfformuliertje laten brengen.

Telefonisch kan eventueel ook tussen 19.00 tot 21.00 uur: Annie 06-15436731.

Mocht u echt niet in de gelegenheid zijn om ons op dat moment op enigerlei wijze te bereiken informeer dan na 19 april via het secretariaat of info@heemkundekringmyerle.nl of er nog plaats is.

Alleen leden kunnen inschrijven, eventuele introducés komen op de wachtlijst.

Betaling kan contant bij aanmelding of op bankrekening: IBAN NL51 RABO 0134 1598 37 met vermelding Excursie.

Uitgebreidere documentatie en plattegrond Lier krijgt u na aanmelding.



Naam; Tel. nr..... event. mobielnr.

Wil met **1 - 2** leden deelnemen aan de excursie. (Doorhalen wat niet van toepassing is.)

En indien mogelijk 1 introducé (aankruisen)

Geef uw keuzes aan voor het Diner:

voor het hoofdgerecht:

.... Kip

eventuele dieetwensen:

.... Vis

.....

.... Vlees

voor het nagerecht:

.... Verassings nagerecht Den Heuvel

.... Koffie, ook cappuccino, of thee